

WANDELEN IN WORTEGEM-PETEGEM

TRAGE WEGEN: LUS PETEGEM



TRAGE WEGEN: LUS PETEGEM

De 10 kilometer lange wandellus door Petegem werd ontwikkeld in het kader van het trage wegen project Wortegem-Petegem. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. De vele trage wegen in Wortegem-Petegem vormen een dicht netwerk waar zachte weggebruiker graag fietsen en wandelen. Met deze kaart leiden wij u graag langs de trage wegen van deelgemeente Petegem.

 **Afstand**
10km (ca. 02u30 wandelen)

 **Gemeente**
Wortegem-Petegem

 **Startplaats**
Sporthal de Ruffel (Nellekensweg 1, 9790 Wortegem-Petegem)

 **Parkeerplaats**
Nellekensweg 1, 9790 Wortegem-Petegem

Bezienswaardigheden

1. De Marktwegel

Een kerk- of veldwegel is een voet- of fietsweggetje door de velden en was steeds functioneel en doelgericht. Het was de kortste weg naar school, de kerk, het veld of een buurdorp. De meeste van deze wegels zijn ontstaan in de 19^e eeuw. Vandaag krijgen veel van deze wegels een nieuw leven. Met de stijgende interesse voor het plattelandstoerisme krijgen onze wegels een recreatieve aantrekkingskracht. Ze bieden de mogelijkheid om op een rustige en veilige manier te komen langs rustige plekjes in de natuur, langs velden en akkers, in contact met de plaatselijke bevolking.

2. De Scheldemeersen

Eind negentiende, begin twintigste eeuw werd de Huttegemse eend in groten getale gekweekt langs de drassige oevers van de Schelde. Op deze manier was Petegem bekend voor deze uitstekend leg- en vleeseenden die elke donderdag op de markt van Oudenaarde gemakkelijk de weg naar potentiële kopers vonden.

3. Het anker

Om de Schelde te kunnen oversteken waren er verschillende 'overzetsdiensten'. De Overzet met roeiboot werd jarenlang verzorgd door Georges Van Glabeke, die er samen met zijn zuster Alice het café 'Den Anker' uitbaatte.

4. Frans klooster

Eind 18^e eeuw naar alle waarschijnlijkheid gebouwd door Johannes Baptiste Van Tieghem, burgemeester en notaris van Petegem. In 1907 werd het gebouw verkocht aan de zusters van de Congregatie van de H. Vincentius à Paulo, Zusters, die gevlucht waren uit Frankrijk. Het gebouw werd omgevormd tot een klooster, met pensionaat en een weeshuis. In 1912 keerden de zusters terug naar Frankrijk, maar het gebouw bleef voor altijd bekend als 'het Frans Klooster'.

5. Oud kasteel van Petegem

In 1789-1790 werd 't Oud Kasteel' gebouwd op de ruïnes van de versterkte burcht, die er kwam op de plaats waar sporen van de eerste bewoning van Petegem gevonden werden (8^e eeuw). Opdrachtgever was Judocus Clemmen, een rijk katoenfabrikant. Na beschietingen in 1918 kwam het gebouw te vervallen. Thans in privébezit.

6. Het nieuw kasteel

In 1847 liet August Pycke de Peteghem een kasteel bouwen in neoclassicistische en neorenaissancestijl, op 300 m afstand van het 'Oud Kasteel'. Het kasteel en het omliggend domein werden in 1980 aangelegd als golfterrein.

7. Abdij van Beaulieu

In 1290 brengt Isabella van Namen, tweede vrouw van Gwijde van Dampierre,

het Klooster van de Arme Klaren, gesticht in 1286 in Werken bij Diksmuide, over naar Petegem. Er komen gebouwen, een omwalling en torens. De abdij van Sint-Clara is een feit. De site wordt een mooie verblijfplaats en men spreekt al vlug van Bello Loco of Beau-Lieu. De verschillende gebouwen zijn in privé-bezit.



Horeca

A. Hof ter lucht

Bergstraat 3a, 9790 Wortegem-Petegem

B. Plein 25

Elsegemplein 25, 9790 Wortegem-Petegem

C. Brouwershuis

Elsegemplein 29, 9790 Wortegem-Petegem

D. Frituur Dorine

Kortrijkstraat 448, 9790 Wortegem-Petegem

E. Café Oud Gemeentehuis

Petegemplein 13, 9790 Wortegem-Petegem

F. Time-Out Sportsbar

Nellekensweg 1, 9790 Wortegem-
Petegem

SCAN MIJ VOOR MEER INFO

