

WANDELEN IN ZWALM

OMMETJE ROZEBEKE (TRAGE WEGEN - 2 KM)



OMMETJE ROZEBEKE (TRAGE WEGEN - 2 KM)

Geniet van een ommetje in het groen en sta even stil bij volgende bezienswaardigheden.

1. Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw:

Rozebeke werd een zelfstandige parochie met Wijlegem (een gehucht iets noordelijker in Zwalm) als afhankelijkheid (tot 1790), al moest het zijn pastoor nog steeds, vaker wel dan niet, met Roborst delen (andere parochie iets oostelijker in Zwalm). Het eenbeukig romaans kerkje, waarvan de beuk grotendeels behouden bleef, groeide onder impuls van de bedevaarten tegen de pest uit tot een gotische basilicale kerk. Deze wordt nog steeds "de Kathedraal van de Zwalm" genoemd. Het patronaatsrecht over deze kerk hoorde de Gentse Sint-Pietersabdij toe (bevestigd door de bisschop van Kamerijk in 1108). Enkele blikvangers: de indrukwekkende vierkante vieringtoren; het 15de-eeuwse gekleed houten mirakelbeeld Onze-Lieve-Vrouw met Kind; de eiken lambriseringen in het schip met ingewerkt koorgestoelte; de tot marmeren zijaltaren herwerkte koorafsluiting en de koorlambriseringen uit de afgeschafte abdij(kerk) van Maagdendale.

Tot 1040 was er vermoedelijk geen kerk en gingen de inwoners 'ter kerke' naar de toenmalige Sint-Bartholomeuskapel in Wijlegem (vanaf 1197 toegewijd aan Sint-Margaretha). Na de bouw van een eigen kerkje (of kapel), na 1040, bleek deze door de toenemende bevolking en bedevaart activiteiten in de loop van de 12de eeuw te klein. Er werd toen beslist een romaanse kerk in Rozebeke te bouwen.

2. Bron en WOI monument:

Ten zuidwesten van de kerk, bij een bron naast de voormalige kloosterschool staat de zogenaamd "Vredesteen". Het is een merkwaardig gedenkteken in artnouveau-stijl naar ontwerp van F. Van Severen (Dendermonde). Naar verluidt werd deze gebouwd in opdracht van de zusters van het klooster en ingehuldigd in 1919 als dank voor de behouden thuiskomst van de 28 Rozebeekse frontsoldaten. Het is een reliëf met Mariabeeld en een mozaïek met vermelding "O.L.Vrouw van Vrede". Eronder, arduinen steen met vrijwel onleesbare inscriptie "gij die aan deze bron vereerd/ het heiden volk hier hebt bekeerd/ aanhoor nu mij, die voor u kniel/ sta steeds mij bij en red mijn ziel". Er bevinden zich ook twee bronzen plaatjes "regina pacis" en "ora pro nobis". Later werd ook een gedenksteen voor de twee slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog aangebracht.

3. Klooster:

Dit voormalig klooster met erachter een aangebouwde lagere school met drie

klaslokalen werd gebouwd door de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën uit Sint-Maria-Oudenhove. Het ontwerp was van diezelfde architect F. Van Severen (Dendermonde – 1916). Deze architect leidde toen ook de restauratiewerken aan de kerk. Eerst werden de klaslokalen gebouwd en al in 1919 uitgebreid met een extra klaslokaal en klooster. Dit klooster werd in 1984 verkocht en is nu in gebruik als particuliere woning en verblijf voor hoevertoerisme. Het voortuintje is van de straat afgesloten door een ijzeren hek en voetgangershek. In de achtertuin zijn er nog sporen van een Mariagrot. Tot 15 mei 1919 keerden de zusters elke dag te voet naar het moederklooster. In 1984 werd het gehele complex verkocht aan de familie Pede.

4. Pastorij:

De voormalige pastorie ligt in een deels ommuurde tuin. Achterin de tuin is nog een arduinen voetstuk van de oude doopvont uit de kerk aanwezig. Er is een vermelding dat de pastorie gebouwd werd door de pastoor voor 1652; die werd circa 1690 verkocht aan de kerk. In die tijd bediende de pastoor nog drie parochies: Rozebeke, Roborst en Wijlegem. Deze oude pastorie was gelegen in de Kamperstraat, een opmerkelijk eind weg van de kerk. De bouw van een nieuwe pastorie "om dichterbij de kerk geresideerd te zijn" onder pastoor Martin Van Den Vyvere dateert van het midden van de 18de eeuw. Deze werd in 1907-1909 met een bouwlaag verhoogd. De voorgevel werd gecementeerd en er werden bijgebouwen toegevoegd. De pastorie is vandaag prachtig gerestaureerd en in erfpacht gegeven door de kerkfabriek. Er werd in de tweede helft van de 19de eeuw een bakstenen tuinmuur met toegangspoortje ingeplant aan de aardeweg. Het gedeelte aan de straat werd heropgebouwd in 1960. De aardenweg, die vandaag nog ten dele bestaat, was de voetweg "Kerkweg" van Sint-Goriks-Oudenhove naar Rozebeke.

5. Fonteynweg, Molenweg en Kerkweg:

De Kerkweg is het laatste restant van een bedevaart- en uitvaartweg die oorspronkelijk uitgaf op het portaal van de kerk en de bron waarvan de pelgrims het water dronken en meenamen en waaraan dit wegje zijn naam dankt. Aan het einde van de Kerkweg plaatste de gemeente in 1919 een gedenkteken met de beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw als dank voor de behouden thuiskomst van de 28 Rozebeekse frontsoldaten.

Aan dit monument bereiken we het einde van onze wandeltocht. We kunnen, indien gewenst, nog 700m verder de SintAnnastraat oplopen tot aan de Koutermolen.

6. Koutermolen:

Een eind noordelijker in de Sint-Annastraat (Molenhoek) staan de witgeschilderde restanten van de 18de-eeuwse stenen koutermolen; dit was een granen- en oliewindmolen. Het oliemalen werd in 1894 stopgezet. Op 31 oktober 1771 verzocht Jan Baptist De Smet (molenaar te Michelbeke-Brakel), aan de keizerin Maria Theresia om deze molen op de Rozebekekouter op te richten. Het onderzoek leverde geen verzet op. Er was voorheen immers geen molen en dus moest men tot dan naar andere parochies om te malen. In de geschriften staat: "De cijns bedroeg jaarlijks

anderhalve mud graan.”

 **Afstand**
2km (ca. 00u20 wandelen)

 **Gemeente**
Zwalm

 **Startplaats**
Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk
(Rozebekeplein 13, 9630 Zwalm)

Bezienswaardigheden

1. Bron & monument WO1 Rozebeke
2. Klooster Rozebeke
3. Pastorij Rozebeke
4. Fonteynweg, Molenweg en Kerkweg
5. Koutermolen Rozebeke
6. Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk

Horeca

- A. De Landshoeve
- B. Casa della nonna

SCAN MIJ VOOR MEER INFO

