



WANDELEN IN BRAKEL

EVERBEEKPAD



EVERBEEKPAD

Hier wandelen, in de velden op de grens met Henegouwen, is een belevenis van stilte en rust. Elke wandelaar wordt er getroffen door die landelijke stilte, enkel gebroken door de natuurlijke geluiden van de omgeving ; Everbeek ligt in één van de schaarse stiltegebieden van Oost-Vlaanderen. Het zal de wandelaar dus duidelijk zijn dat dit Everbeekpad, afgezien van de talrijke uitingen van vroomheid - die de jongste tijd zeer mooi worden gerestaureerd - weinig of geen belangrijke culturele bezienswaardigheden kan aandoen. Zoveel mogelijk loopt het parcours door "beemd en veld" en is het contact met de natuur, met het glooiende landschap het hoofddoel. Rustpunten kunnen de manège "De Paardebloem" zijn (na 11/2 uur wandelen) en de herbergen van Everbeek-Boven na 2/3 van het parcours te hebben afgelegd. Het parcours loopt een stuk door het Waalse Flobecq. Starten kan men zowel aan de kerk van Everbeek-Beneden als aan de kerk van Everbeek-Boven (op de beide dorpspleinen is parkeermogelijkheid). Het is een stevige landschapswandeling waarvoor 4 uur mag uitgetrokken worden. Bij slecht weer is stevig schoeisel sterk aanbevolen.

Afstand

14km (ca. 04u00 wandelen)

Gemeente

Brakel

Startplaats

Sint Mariakerk (Everbeekplaats)

Bezienswaardigheden

1. Pijkskapel

De Pijkskapel, gebouwd in 1815 door drie Everbeekse soldaten van Napoleon die in 1812 de veldtocht in Rusland overleefden en hun belofte, om uit dank voor hun behouden terugkeer een kapel te bouwen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede / Notre Dame de la Paix, daarmee realiseerden. De naam Pijkskapel is afgeleid van "paix". Volgens de overlevering waren de drie soldaten: Jean-

Baptiste Vandesande, Marcelin Roeland en zekere Bienvenu. Binnen de ommuring van de kapel plantten ze elk een taxusboom, waarvan er nu nog één overblijft. Van de kapel zelf is tot nu toe geen afbeelding gevonden zodat het onmogelijk is om deze te reconstrueren. Het is de bedoeling van het FBBCE (Fonds voor de Bescherming van het Brakels Cultureel Erfgoed) om dit historisch feit in de herinnering te houden door de oprichting van een monument.



Horeca

A. 't Fameus Verleden

Nestor Debeckstraat 14, 9660 Everbeek-Beneden

B. De Schelf

Lessensestraat 6

C. B&B Bedlehem

Muiterij 9

D. The Phlox

Reepstraat 42, 9660 Brakel

E. Café Het Meiklokje

Muiterij 15

SCAN MIJ VOOR MEER INFO

